

Nog nooit werd de nieuwe wereldorde zo klaar en duidelijk als deze week (video's)



Geschreven Door [Rico Stevens](#) op 24 mrt, 2023



Er verschuift iets fundamenteels op het internationale toneel. Alleen al deze week waren er meetings tussen Vladimir Poetin en Xi Jinping, moest TikTok zich verantwoorden in het Amerikaanse parlement, en ontstond er een nieuwe alliantie tussen China, Iran en Saoedi-Arabië. Peking doet er met andere woorden alles aan om een nieuwe wereldorde in elkaar te boksen, en lijkt daar aardig in te slagen. Spreken we binnenkort van 'the West against the rest'?

Internationale waarnemers wisten niet wat ze zagen de voorbije week: Iran en Saoedi-Arabië sloten een verdrag! Dat is het geopolitieke equivalent van Dries Van Langenhove en Tinne Van der Straeten die op een romantische date gaan – enfin, je verwacht het niet.

Die succesvolle onderhandelingen kwamen er onder impuls van China. En ook al geven hun topdiplomaten toe dat er ook niet te veel van het akkoord moet verwacht worden, het is en blijft een erg knappe prestatie.

Ten eerste, omdat Teheran en Riyadh niet de beste vrienden zijn. Hen samen aan een tafel krijgen is op zich al behoorlijk indrukwekkend. En ten tweede omdat China met deze deal weer een deel van de fundering legt voor hun grote langetermijnplan: een nieuwe wereldorde, gebaseerd op puur economische samenwerking, maar zonder al die bemoeienissen in mekaars nationale politiek.

De TikTok-hoorzittingen in het Amerikaanse parlement gisteren, kunnen perfect in dat kader gezien worden: de VS voelt dat Pekings wereldwijde invloed zich als een inktvlek blijft verspreiden en beseft dat er *iets* moet gebeuren.

Nu Vladimir Poetin en Xi Jinping dan ook nog nog eens gezellig bij mekaar op de koffie (mét borrel) beginnen te gaan, dringt de vraag zich op: is de

rest van de wereld zich stilaan aan het verenigen in één groot blok tegen de NAVO-landen?

BRICS en daarbuiten

Heel wat experts spreken in ieder geval van een fundamentele (“tektonische”) verschuiving in de internationale politiek: waar het tij zich de voorbije jaren eerder tegen Iran keerde, ontstaat er tegenwoordig een duidelijke entente tegen de VS en het Westen.

Een perfect voorbeeld daarvan is de toename in belang van de ‘BRICS’-groep, het economische samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

Het gecombineerd BBP van die landen is nu al groter dan dat van de G7, en intussen staan ook Saoedi-Arabië, Iran, Egypte en Argentinië klaar om lid te worden.

Wat het gevaar voor een alternatieve wereldorde nog groter maakt is natuurlijk het Chinese ‘Belt and Road’-initiatief. Er zijn in de wereldpolitiek weinig dingen zo verbindend als infrastructuur die door een ander betaald wordt.

Zowel het Midden-Oosten als Afrika zullen steeds meer in dat lot verbonden zijn: hun economie zal compleet verweven zijn met de Chinese.

Vladi en Winnie

En ook het feit dat Xi Jinping en Vladimir Poetin de voorbije dagen plots de beste vriendjes leken past natuurlijk perfect in dat verhaal. Kijk maar naar de exclusieve beelden van het bezoek die de collega’s van De Ideale Wereld op de kop konden tikken:

Maar serieus dan, deze twee ‘leiders voor het leven’ zetten met dit bezoek wel de toon voor een wereldwijde confrontatie. Peking is duidelijk bereid zijn partnerschap met Moskou te gebruiken om Washington tegen te werken, zelfs als dat betekent dat het eigenlijk zijn goedkeuring geeft aan Poetins oorlog.

En voor nonkel Vladi zelf is het staatsbezoek van Xi natuurlijk helemaal van goudwaarde. Het is tegelijk een enorme morele oppepper voor zijn leger, én een kans om de ‘nieuwe wereldorde’ te demonstreren die de Russische leider denkt te hebben gesmeed met zijn oorlog tegen Oekraïne.

Hij publiceerde vorige week zelfs een opiniestuk in de [China People’s Daily](#): “De VS en zijn bondgenoten houden koppiger dan ooit vast aan hun verouderde dogmata en verdwijnende dominantie. Om dat systeem recht te

houden gebruikt het 'collectieve westen' het lot van hele staten en volkeren. Het beleid van de VS om tegelijkertijd Rusland en China af te schrikken, evenals iedereen die niet buigt voor het Amerikaanse dictaat, wordt steeds feller en agressiever.”

De belangrijkste boodschap van de nieuwe wereldorde is dus duidelijk: “de hypocriete Verenigde Staten en de NAVO hebben niemand meer iets voor te schrijven”.

De grote leider

We gaan hier niet beweren dat deze confrontatie sowieso zal verhitten en drie kernmachten op de rand van de Derde Wereldoorlog zal brengen, maar de kans dat het een soort Koude Oorlog 2.0 inluit is zeker reëel.

Het Moskou-bezoek van Xi en het akkoord tussen Iran en Saoedi-Arabië laat in ieder geval duidelijk zien dat er partij wordt gekozen.

Deze hele week was eigenlijk één grote waarschuwing van China: 'besef goed dat we een nieuw tijdperk ingaan, waarin confrontatie met de VS niet wordt geschuwd. Wij hebben ons eigen – steeds uitbreidende – machtsblok’.

Een belangrijke vraag daarbij is dan ook of Peking behalve economische steun ook wapens zal beginnen doorsluizen naar Poetin. De VS hebben al 'gewaarschuwd' dat China dat niet mag doen (ook niet via achterpoortjes als Noord-Korea), maar die houding lijkt enkel als een rode lap op een communistische stier te werken.

En toegegeven, het is nogal vreemd en hypocriet om uitgerekend de VS te horen zeggen dat een land geen wapens mag leveren aan een ander land.

Xi profileert zichzelf met andere woorden als de enige resterende partij die wat staatsmanschap laat zien. Het vredesvoorstel voor Oekraïne dat de Chinese leider deze week op tafel legde mag dan erg magertjes zijn, hij zet zichzelf wel weer in de vitrine als de enige grote 'neutrale' staatsman. En laten we eerlijk zijn: *he gets sh*t done*.

En terwijl blijft het Westen zichzelf verliezen in symbolische commissies met extreem domme politici...