

# Vladimir Poetin heeft al een volgend doelwit op het oog



[Geschreven Door Rico Stevens](#) op 25 nov, 2022

***het lijkt erop dat Vladimir Poetin een nieuw strijdtoneel heeft gevonden: Moldavië, godbetert! Het kleine landje bevindt zich plots in het centrum van de geopolitiek. Als het aan de Russische president ligt worden de Moldaviërs mee in de oorlog getrokken en, zodra de oorlog in Oekraïne is afgelopen, opgenomen in zijn hernieuwde 'Sovjet-imperium'.***

Uiteraard kent niemand de precieze motivaties van Vladimir Poetin. De man is en blijft één van de meest onberekenbare politieke leiders ter wereld.

Waar de meeste politieke analisten en biografen het echter wel over eens zijn is zijn hang naar het Sovjet-tijdperk.

Men gaat er dan ook vaak van uit dat het doel van de oorlog in Oekraïne is om de 'oude glorie' te herstellen. De oprichting van een soort neo-Sovjetstaat, waarbij de Russische invloedssfeer terug wordt uitgebreid als buffer tegen het alsmaar oprukkende Westen.

Dat die uitbreiding in Oekraïne niet helemaal volgens plan loopt voor het Kremlin is wel duidelijk. Dus is de oplossing ook best voor de hand liggend: 'laten we het even ergens anders proberen'.

En dat is precies wat er momenteel lijkt te gebeuren met Moldavië.

## Onbeduidend symbool...



Het kleine landje, geklemd tussen Roemenië en Oekraïne, heeft slechts 2,5 miljoen inwoners. En met een per capita inkomen van een dikke 5.000 euro per jaar is het één van de armste landen van Europa.

Maar, ondanks de geringe omvang en het onbestaande economische belang, staat het nu dus in het centrum van het conflict tussen Rusland en het Westen.

Vanaf de onafhankelijkheid in 1991 is Moldavië vrijwel voortdurend geregeerd door pro-Russische politici en bleef het dus in de invloedssfeer van het Kremlin. Maar sinds de Moldaviërs bij de verkiezingen van november 2020 voor een Westers gezinde kandidaat kozen is dat voorbij.

De huidige president heet Maia Sandu, een vrouw die aan Harvard studeerde en als econoom bij de Wereldbank werkte. Veel Westersers worden het niet.

Ze verwijderde bij haar aantreden prompt pro-Russische elementen uit het staatsapparaat en kiest in de huidige oorlog uitdrukkelijk de kant van Kiev. En wat Poetin misschien nog het meest tegen de (blote) borst stuit: in juni van dit

jaar werd het land door de Europese Unie officieel uitgeroepen tot 'kandidaat-lidstaat'.

Het is voor Poetin nog maar eens een symbool van de afbrokkelende Sovjet-erfenis en Westerse expansiedrift, en het is dan ook begrijpelijk dat hij zijn oog nu op het Oosten van het land laat vallen.

**... maar zoveel meer**



Nu ja, 'zijn oog erop laat vallen' is niet helemaal juist. Oost-Moldavië, of **Transnistrië**, is namelijk al veel langer een belangrijk strategisch doelwit voor de Russen.

De regio werd opgericht in 1990, met steun van de KGB. En toen Moldavië zich een jaar later onafhankelijk verklaarde in plaats van zich bij Roemenië aan te sluiten, deed ook 'Sovjet-Transnistrië' dat.

Hoewel het officieel nog steeds deel uitmaakt van Moldavië, bevindt het gebied

zich de facto nog steeds in de Russische invloedssfeer. Een beetje zoals Oost-Oekraïne voor de oorlog dus.

Maar is er behalve dat historisch-emotionele verhaal nog een reden waarom Poetin de regio in zijn oorlog zou willen betrekken? Je zou toch denken dat hij zijn handen al vol genoeg heeft?

Wel, absoluut. Transnistrië biedt Rusland namelijk twee duidelijke voordelen.

Ten eerste is het een bijzonder interessante regio voor de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB). Die gebruikt het als uitvalsbasis voor Europese operaties.

Transnistrië wordt noch door Moldavië noch door Oekraïne bewaakt, wat betekent dat de FSB er volledig zijn zin kan doen.

En ten tweede wekt Transnistrië ongeveer 70 procent van de Moldavische stroom op, met olie en aardgas uit Rusland. De recente heroriëntatie van Moldavië richting Europa wordt dus getemperd door de geo-economische realiteit.

Transnistrië veroveren zou voor Rusland dan ook een belangrijke opstap zijn naar het innemen van heel Moldavië, én het zou een belangrijke uitvalsbasis ten Zuiden van Oekraïne kunnen zijn.

### **Hulp gevraagd**

Tot dusver lijkt het er echter op dat Europa amper wakker ligt van het mogelijk nieuwe strijdtoneel. De EU heeft Moldavië eigenlijk grotendeels aan zijn lot overgelaten.

Toch schuwt Moldavisch president Sandu openlijke kritiek op de Unie, al zegt ze tegenwoordig wel openlijk dat ze "meer hulp van de Europeanen verwacht. We verdedigen de democratie immers onder de moeilijkste omstandigheden".

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie beloofde Sandu twee weken geleden dan wel 250 miljoen euro hulp, maar volgens haar

regering heeft Moldavië minstens het dubbele nodig.

En als het geld niet snel komt, zo waarschuwen verschillende Moldavische topambtenaren, loopt de staat het risico failliet te gaan. Als dat gebeurt, kan de regering de salarissen van de ambtenaren niet meer betalen, gaan het licht uit in onder andere de hoofdstad Chisinau, en staat nonkel Vladimir klaar om daarvan te profiteren.

Poetin ziet er immers een kans in om een broodnodige overwinning te boeken. Hij zou op die manier een tweeslag slaan, door de lage populariteit van zijn oorlog wat op te krikken, en tegelijk een militair voordeel te realiseren.

### **Geef de steun**

Het is dus overduidelijk dat we stilaan verder moeten kijken dan enkel Oekraïne.

Oost-Europa, en vooral de kustlijn van de Zwarte Zee, zijn strategisch erg belangrijk. Transnistrië (en bij uitbreiding dus Moldavië) zou als een bijzonder nuttig bastion tegen Russische agressie kunnen dienen.

Dus de EU en NAVO moeten daar ook naar handelen.

Zo zouden we ten eerste al de steun aan de Roemeense energie-industrie moeten uitbreiden. Op die manier kunnen we vanuit het Westen een alternatief bieden voor de Russische olie- en gasvoorziening.

En ook militaire steun is geen slecht idee (al moet ook dat via Roemenië, aangezien in de Moldavische grondwet staat dat het land neutraal moet blijven).

De Russen hebben enorme problemen in Oekraïne, vooral sinds de aanvoer van Westerse wapens op gang kwam. Het zou dan ook logisch zijn om nu al wat meer troepen en strategische wapens in Roemenië te stationeren, zodat Moldavië snel bediend kan worden in het geval van een coup in Transnistrië.

We beseffen dat proactief ageren niet het sterkste punt van de Europese Unie is. Het is meer een politieke entiteit die leeft van 'achter de feiten aanlopen'. Maar deze keer is het zo duidelijk dat Poetin zijn blik op Moldavië begint te richten, dat actie echt wel aan de orde is. Als we gekke Vlad geen makkelijke overwinningen willen schenken tenminste.